








Fredagsbesked

6/10/17

Oktober 2017

l	7		
s	8		 Katrine (Delfiner)
m	9	SK/HJ Drager Forældremøde Spøgelse kl. 19	
t	10	SK/HJ Planeter	 Jakob (Rødder) Asta (Drager)
o	11		 Elsebeth
t	12	SK/HJ Fiduser Rødder arr. m/ forældre kl. 17	 Emma (Planeter)
f	13	Motionsdag	 Thit (Diamanter)
l	14	EFTERÅRSFERIE	
s	15		 Johannah (Spøgelse) Laura (Viking)
m	16	MOLLEVIT ÅBEN (TILMELDING)	
t	17		
o	18		 Christoffer (Drage) Majken (Rødder)
t	19		
f	20		



Gudenåskole
n

Kontor: 8689 1759

Molevit: 3014 2915

e-mail:

gudenaaskolen@gudenaaskolen.dk

Hjemmeside:

www.gudenaaskolen.dk



Brunhøjvej 9
8680 Ry

Og så lige ...

... er vi en ¼ henne i skoleåret og har haft den første gruppemøderunde ud af 3.

Der er en klar forventning til, at alle børn er repræsenteret på disse møder, fordi det er her, man sammen kan medvirke til og handle på det fælles medansvar for børnenes trivsel og skolens virke. Når der mangler én, er det som en kæde, der mangler et led, og dermed svækkes hele kædens styrke.

Ud af skolens 226 børn, er der 22 børn, som ikke var repræsenteret ved denne gruppemøderunde. Det fordeler sig jævnt, og det er typisk 2 børn, som ikke var repræsenteret i hver gruppe (færrest i indskoling). Det ideelle er, at alle børn er repræsenteret, men vi ved jo godt, at der vil være/komme situationer, hvor man ikke er i stand til at være der. Men ... hvis både lærere og forældre i god tid ved, hvornår disse møder ligger, og alle kender vigtigheden af at deltage, så kan ingen gøre mere. Men sørg for at få det i kalenderen.

På de næste gr.møder vil der være børnerunder.

Næste runde møder ligger således:

Diamanter	22/2	1/5
Tupilakker	22/2	1/5
Vikinger	1/2	30/4
Spilopper	1/2	8/5
Fiduser	1/3	14/5
Planeter	24/1	10/4
Drager	29/1	24/4
Rødder	22/1	17/5
Spøgelseser	11/1	3/5
Delfiner	29/1	14/5



... Dejligt atter at høre, hvilken fantastisk oplevelse det er at komme til Island og på udveksling med vores venskabsskole. Også dejligt, at vores GSK-flag vejer, når vi er der – altså oppe på den islandske venskabsskole. Og det bliver værre: Da Delfinerne var dybt nede og inde i en mørk, mørk grotte – slukkede de deres pandelamper – og der i bullermørke stod de og sang ”Gudenåskolesangen” ...! se Magnus L. indlæg (Delfin)

... velkommen til Rayan, som nu er Diamant (0. kl.). Rayan og hans familie flytter fra Randers, hvor han har gået på Randers Lilleskole. Familien har bosat sig i Skanderborg.

... **Hvad sker der ...?**

Det er begyndende øvelser til ny tilbygning. Er der fagfolk ud i byggeri, som har lyst til at bytte deres arbejdslørdag ud for at være med et byggesjak sammen med Peter Pedel, så giv os lige et praj.



... vi har selvfølgelig også udsendt en jubilæumsbog til centrale funktioner/personer i kommunen. Bl.a. har vi fået følgende tilbagemelding fra borgmesteren, Jørgen Gaarde:

"Jeg vil gerne sige tak for modtagelsen af jeres 40-års jubilæumsskrift. Det er et fantastisk flot skrift og indeholder langt mere indholdsmæssigt, end sådanne skrifter normalt gør. Som skoleleder gennem mange år har jeg set mangt og meget. Men dette skrift adskiller sig kvalitativt fra mange andre.

I øvrigt tillykke med jubilæumsåret. Jeg har den indstilling, at det kommunale skolevæsen og det frie/private skoletilbud trives fint sammen i vores kommune."

... ventelisten til næste års bh.-klasse er på over 40. Der er tilmeldinger, som daterer sig tilbage til 2012. Der er 11 søskende, som er sikret en plads. Vi har bedt de interesserede om at melde tilbage, om de fortsat er interesseret. Det skal de gøre senest i dag, fredag d. 6. oktober. Derefter vurderer vi situationen. Det er klart, at de, som har stået længst på ventelisten, har fortrin. Men dertil kommer, at vi skal se på balancen mellem drenge og piger og mellem udfordringer, hensyn og energier.

Vi påregner, at klassen bliver på 22-24 børn.

Efter efterårsferien vil vi udsende invitation til informationsmøde, som er onsdag d. 15. november kl. 19.

... skolernes motionsdag er på fredag. Se oplysninger om dagen på Intra.

... husk lige at tilmelde jer, hvis I benytter Molevitten mandag i efterårsferien. (Tilmelding var med i sidste uges Fredagsbesked.)

...Emma fra Diamanterne

***"De der skideballer er uretfærdige.
Det må man bare vænne sig til. Man skal bare sige:
Du må, og du må ikke ..."***

Og god weekend.

Mvh John



Lóndrangar – en oplevelse langt under jordens overflade på Island

Med flotte hjelme, kraftige lommelygter og godt humør drog vi ned i dybet. Guiden var en sjov gut, som viste os diverse fænomener i grotten. Først skulle vi alle ned, af en snæver trappe. Den var glat, og nogle var lige ved at glide. Grotten var kold, våd og klam men det slog os ikke ud. Guiden fortalte os, at grotten var lavet af lava. Også viste han os, hvordan lavaen havde lagt sit præg på grotten. Vi lyste alle sammen hvor vi gik, som et stort lysshow. Nogle gled andre snublede, men vi kom alle hele igennem. Alle skulle dukke hovedet under en klippe. Nogle kom igennem uden besvær, ja nogen kunne næsten gå under. Men Sebastian skulle virkelig være god til limbo. Grotten var lavet af tre forskellige kamre, og vi var lige gået dybere ind til kammer nummer to. Der skulle der være trolde, klovne og feer. Det sagde guiden hvert fald, og nogle af os blev lidt nervøse. I kammeret var der tonsvis af drypsten, så man skulle have jakken på for ikke at få dråber i nakken. Heldigvis fandt vi ingen trolde - og slet ingen klovne. Jeg var lidt nervøs for at støde ind i mindre dyr som edderkopper, larver eller flagermus. Men guiden fortalte os, der var ikke var nogen dyr dernede, og især ingen flagermus. De findes ikke i Island. For at gå længere ned, skulle vi ned af en ny lang snoet trappe. Folk med højdeskræk aka mig, skulle koncentrere sig meget for ikke at kigge ned. Vi kom ned i et stort kammer, hvor guiden viste os noget fantastisk. Han fortalte os vi skulle være helt stille, og slukke alle vores lommelygter. Fuldstændig komplet mørke. Man kunne ikke se noget som helst, man kunne lige så godt lukke øjnene. Vi blev bedt om at synge en sang, og hvad skulle vi dog synge? Gudenåskole sangen selvfølgelig. Alle begyndte at grine bagefter. Det var fedt at dele sådan en oplevelse, med resten af klassen. Så skulle vi op af den lange trappe igen, og vi var alle forpustede da vi var helt oppe igen. Lyset skar ind i øjnene, da vi kom op. Vi gav guiden hjelmene tilbage, og hoppede ind i bussen. Hele klassen var klar, til at opleve nye ting på vores islandske eventyr.

Magnus Kühnel Larsen

