










# Fredagsbesked

21/4/17

April/Maj 2017

l	22		 Adrian (Rødder)
s	23		 Carla (Fidus) Nanna (Planet)
m	24	19-21.30 Gruppemøde Drager	 Viggo (Planet) Willads (Tupilak)
t	25	19.00-22.00 Bestyrelsesmøde	 Alberte (Viking)
o	26		 Noma(Tupilak) Josephine (Rødder)
t	27	15.30 og 16.30 Indskrivningssamtaler 19-21.30 Gruppemøde Delfiner Sovedyrsfest Tupilak+Vikinger	
f	28		 Maria(Fidus) Theodor, Elliot(Spilop)
l	29		
s	30		 Johanne (Planet) Selma (Drage)
m	1	15.30-17.30 Indskrivningssamtaler	
t	2	FSA- skriftlig prøver	 Ea (Rødder)
o	3	FSA- skriftlig prøver Lille P-dag 13-17 for og læ+Pæd	
t	4	FSA- skriftlig prøver	
f	5		 Line N



Gudenåskolen

Kontor: 8689 1759

Molevit: 8689 3050

e-mail:

[gudenaaskolen@gudenaaskolen.dk](mailto:gudenaaskolen@gudenaaskolen.dk)

Hjemmside:

[www.gudenaaskolen.dk](http://www.gudenaaskolen.dk)

Brunhøjvej 9  
8680 Ry

Og så lige ...

... lørdag d. 6. maj er der arbejdslørdag fra 10-15.

Lige nu er vi i gang med at udvikle en database for at optimere forældreindsatser og opgaver. Vi når ikke at få det til at virke her op til kommende arbejdslørdag. Derfor gør vi, som vi plejer, og det betyder, at medarbejdere og forældre tropper op som hidtil og byder sig ind på en opgave. Der er mange opgaver, men der er også mange forældre.

Mange af opgaverne handler om forskønnelse, rengøring og vedligehold – opgaver, som vi fleste kan være med til.

Efter sommerferien kommer der en stor opgave, som kræver en mere håndværksmæssig kunnen og erfaring, idet vi påtænker en udbygning, som er baseret på forældreindsatser. Tilhører man en sådan håndværksgruppe, kunne man overveje at tilbyde sin hjælp hertil.

Listen over opgaver til lørdag d. 6. maj kommer ud i næste uge.

... så har vi budt vores islandske venner velkommen til Ry, Gudenåskolen og Danmark. Det er både for islændingene, for vores Blækker (9. kl.) og for vores skole en oplevelse, et kulturmøde, et bekendtskab, som rækker langt, og som de unge bringer med sig videre på deres vej.

De unge havde stor fest med DJ, lyd, lys og røg.....de gik så meget op i det, at de helt glemte deres mobil. Derfor var det helt umuligt at få et billede til fredagsbeskeden...kun lige dette ene ...



... tiden går. Det er nu 4 år siden, vi købte GSK-bussen. Med udsagnet, at ”GSK starter, når du stiger på bussen”, udvidede vi bogstavligt skolen langt ud over matriklen. Nu er Finn bekymret – for der er kun sæder og seler til 43 ... Måske en dobbeltdækker er løsningen! ☺

... det er meget klart: Børnene forlader ikke skolen i skoletiden – uden tilladelse!!!! Skolen er fællesskabets bane – også i frikvartererne. Det er lige så klart, at man ikke spiser slik på skolen, undtagen til fødselsdage og sammen med læreren på klassen. Altså ingen Netto og ingen slik i skoletiden!!

Vi har også en meget klar holdning til, at børnene ikke køber slik på vej til skole og ej heller, når de er på vej hjem fra skole!! **Hvorfor ikke, når de er store og går i overbygningen?** Ud over, at slik ikke er sundt at spise i tide og utide, og det koster, så kan det virke uheldigt ind i de sociale sammenspil, der er imellem børnene.

De store er gode forbilleder for de små! Når jeg nævner det, er det ikke, fordi det er et problem, men vi skal vedblive at minde hinanden og børnene herom. Derfor skal jeg opfordre til, at forældre tager en snak med deres børn ... både i går i dag og i morgen!

... Ry Kirke tilbyder minikonfirmation for 3. klasserne. Mange af Fiduserne har taget imod tilbuddet. Det er organisten Ingrid fra Ry Kirke, som forestår dette. Hun henter børnene på skolen og går med dem til menighedsrådhuset, hvor undervisningen foregår, og bringer dem derefter tilbage på skolen igen.

Det er mit klare indtryk, at børnene synes, det er spændende fortællinger, og Ingrid synes, det er nogle rare børn. Så det er helt fint.

Her lige før påske, hvor Ingrid var på skolen for at hente børnene for sidste gang, fortalte hun en historie ifm. et emne omkring helligdage og hviledage. Her fortalte hun om, hvilken betydning det havde, da hun var barn, for dengang var der intet at lave og underholde sig med ... ingen mobiltelefon, ingen computer og intet fjernsyn. Stilhed! Nicolai (Fidus) læner sig ind over bordet, og med himmelvendte øjne siger han så: ***”Det må da ha’ været et mareridt!!”***

God weekend. Mvh John



*Maria fra Blækkerne skriver følgende omkring besøget af vores islandske venskabsklasse:*

Onsdag i denne uge kom venskabsklassen fra Island ☺

Vi stod på Ry Station og ventede på, at de kom med toget. Man kunne virkelig mærke fornøjelsen ved at se dem alle igen, der blev krammet og sagt hej.

Torsdag mødtes vi allesammen på skolen, inden vi skulle med Gudenåskolebussen til Aarhus, ind og se udstillingen "No Man is an Island", som var på ARoS. Det var en rigtig god udstilling.

Torsdag aften spiste alle islændingene og Blækkerne aftensmad på skolen. Det var så hyggeligt at sidde og spise og høre folk snakke på kryds og tværs. Hver dansk familie havde taget en ret med. Der var både frikadeller, kylling, brød, vandmeloner, hummus, pastasalat, tarteletter osv. ...

Så senere på aftenen, hvor festen rigtig startede, kom resten af overbygningen, og så var der bare fest på "højt" plan. Vi dansede, snakkede, hyggede og havde det meget sjovt. Nogle spillede også fodbold; det var Island vs Danmark. Men vi snakker ikke om, hvem der vandt, men det var en rigtig god aften.

**Midt i projektugerne kom Julianes mor (Planet) med tre kasser hundehvalpe: 10 flotte, bløde, kære og forskellige små uldtotter. Selv de store og seje drenge blev bløde og teater måtte vente.**

